

SHP BEŞİKTAŞ İLÇE KONGRESİ

27.06.1993

İşte şimdi baş başayız...

Konuşacağız...

Tartışacağız...

Birkaç saat sonra da seçimler olacak...

Doğal olarak önce adaylar belirlenecek, sonra seçimlere gideceğiz...

Lütfen beni dikkatle dinleyin!...

Bazı şeyler söylersem, lütfen beni alkışlamayın...

Ama sakın dinleyin...

Eğer becerebilirim, söylediklerim üzerine biraz düşünün yeter...

Yani sizleri biraz düşündürebilirim, bunu becerebilirim, bu konuşma amacına ulaşmış olacak... Başka bir niyetle yapmıyorum bu konuşmayı...

Bir ilçe başkanı, ama delege de olmayan, aday da olmayan bir ilçe başkanı olarak konuşuyorum...

Beni yalnızca dinleyin...

Söylemek istediğim şeyler var... Belki birçoğunun söylemek istediği, ama cesaret edemediği şeyler...

Ben bunları söyleyeceğim... Bunların söylenmesi gerekiyor...

Benim konuşmamdan sonra başka konuşmalar da olacak...

Sonunda, başkan ve yönetici adayları belirlenecek...

Yönetici adaylarının pek hakkı yok... Ama belki başkan adayları projelerini anlatma fırsatı bulacaklar...

Keşke böyle olmasaydı...

Hiç sevmem "keşke" sözcüğünü...

Ama İl Yönetim Kurulu, kongrenin bugün başlamasını ve bitmesini istedi...

Biz bu kongrenin 2 gün sürmesini istemiştik...

Olmadı...

Müdahalesiz bir süreç yaşamayı hedeflemiştik... Eksiklerine karşın bu gerçekleşti... Eksikleri tartışmalar bölümünde ortaya konacak...

Ama hedef, önce parti içinde sonra da yaşamın diğer alanlarında demokrasiyi tüm keyifleriyle yaşamaktı...

Demokrasi, müdahale olmazsa, insanlar iradelerini özgürce kullanabilirlerse olabilir...

Bunu yapmaya çalıştık...

İlçe olarak, parti içi demokrasinin zayıf olduğu bir dönemden çıktık...

Birçok arkadaşımız bunu yaşadı...

Şimdi salonda olan bazı arkadaşlarımız da bu süreci paylaştı...

Sonra biz geldik...

Parti yaşamında yeni bir dönem başladı...

Yönetim anlayışı konusunda, deyim yerindeyse bir devrim yaşandı... Ama devrimleri anlamak ve kabullenmek kolay değildir...

Birçoğu bunu yanlış değerlendirdi...

Yönetim boşluğu olarak, otorite boşluğu olarak, amatörlük olarak v.s v.s.

Ama demokrasiyi anlamak ve yaşamak ve içe sindirmek zordur...

Demokrasinin amacı, sizlere değer vermektir... Size, iradenize saygı duymaktır...

Kendi kimliğinizle ve kişiliğinizle ortaya çıkmanız için ortam hazırlamaktır...

Bu süreç, ödünsüz işletildi...

Bunun sonuçları ne olursa olsun buradayız...

Bir gün olacak, bunun anlamını ve sonuçlarını içe sindirmek öğrenilecek...

Belki bazı şeyler yitirilecek, ama öğrenilecek...

Sevgili arkadaşlar...

Bazı şeyleri söylemek ortam olayıdır.

Şimdi herhangi bir kongre yapmıyoruz, sosyal demokrat olmaya çalışan bir partinin, SHP'nin, ilçe kongresini yapıyoruz...

Ona göre davranmak, ona göre konuşmak zorundayız... Tahlillerimizi ona yaraşır düzeyde yapmak, sözcüklerimizi doğru seçmek zorundayız...

Gönül isterdi ki, bu kongrede de temel eğilim seçme ve seçilme yarışı olmasın... Ama kongrenin atmosferi o doğrultuda oluşuyor. Bunu ne kadar aşabilirsek o kadar mutlu olacağım.

Hangi ulusal ve uluslararası koşullarda toplandı bu kongre? Kongrenin önemini ve anlamını anlayabilmek için ana başlıklarıyla da olsa bunları sıralamakta yarar var:

- Kongre yeni dünya düzeni denen yutturmacanın sonuçlarını artık yaşamaya başladığımız bir ortamda toplanıyor.
- Uluslararası dengelerin henüz oturmadığı bir ortam...
- Uluslararası umut kurumlarının, başta Birleşmiş Milletler, umutsuzluk ürettiği bir nokta...
- Artık tek kutbun, tek dişi bile dökülmemiş canavar olmaya oynadığı bir dünya düzeni...
- İnsan hakları adına çifte standartların cayır cayır yaşandığı, devletler arası ilişkilerde güçlünün haklı olduğu bir süreç...
- Milliyetçilik eğilimlerinin güçlendiği, ırkçılığın anavatanında yeniden boy gösterdiği bir ürkütücü süreç...
- Bosna-Hersek'te, Kafkaslarda, Ortadoğuda, Kıbrıs'ta, ama Guatemala'da, ama Somali'de biçimleri değişik olan, ama özünde egemenlik ve sömürü politikalarının bulunduğu karmaşalar.

Özetle dünya barışının huzurunun olmadığı bir ortam...

Çok eksik olduğumu bildiğim bu çerçevenin içinde, böylesi koşullarla çevrelenmiş bir coğrafyada yer alıyor ülkemiz...

İçeride

- İç güvenlik
- Demokratikleşme
- Sürdürülebilir kalkınma
- Üreten bir ekonomi
- Adil gelir dağılımı
- Ahlak erozyonu
- Laikliğe yapılan saldırılar
- Kentleşme
- İnsan Hakları

gibi sorunların arasından 21. yüzyıla hazırlanmaya çalışıyor ülkemiz.

Zor günlerdeyiz.

Kolay olmayan bir gelecek bekliyor hepimizi.

O nedenle daha güçlü olmak, daha hazırlıklı olmak zorundayız...

Hem evrensel, hem de ulusal görevlerimiz, sorumluluklarımız açısından hazırlanmalıyız geleceğe...

SOSYAL DEMOKRAT İDEOLOJİ VE TEMEL SORUNLAR

Özgürlükçü, insan haklarına dayanan, dayanışmaya önem veren, demokratikleşmeyi yaşamın her alanında derinleştirmeyi amaçlayan, çevreye saygılı, insan sevgisinden beslenen, sosyal adaletçi, barışçı, eşitlikçi ve emeği en yüce değer olarak kabul eden sosyal demokrat ideoloji, çağdaş değerlerin en güçlü savunucusudur.

Sosyal demokrasi, uygarlığın ideolojisidir. O nedenle sosyal demokrasi çağımızın ideolojisidir.

Sosyal demokrasinin yazılmış ve değişmez bir başucu kitabı yoktur. Çünkü sosyal demokrasi değişimin ideolojisidir.

Ama sosyal demokrasi aynı zamanda değiştirmenin ideolojisidir.

Değişmeden, değiştirmeden, çağdaş değerleri savunmadan sosyal demokrat olunamaz.

Toplumların yapısı, insanların beklentileri ve özlemleri, dünyadaki dengeler değişiyorsa sosyal demokrat ideolojinin değişmeden kalması düşünülemez. Bunun anlamı sosyal demokratların bitmez-tükenmez bir dinamizm içinde olmaları gereğidir. Bu değişimi yakalamak ve buna yön vermek başka türlü nasıl olabilir?

Sözü edilen değişim ülkeden ülkeye farklılık gösteriyorsa, tek bir sosyal demokrat modelden söz etmek de olanaklı olamaz.

Sosyal demokrasinin evrensel ilkeleri yukarıda sıralanmıştır. Ama her sosyal demokrat model bu ilkelere dayansa da, ulusal yanları ağır basan bir modeldir.

İşte bu nedenle, sosyal demokrasinin her modeli iç sıkıntılar taşımaktadır.

Yeni dünya düzeni çerçevesinde bir yandan sol ideolojinin tarihe karıştığı safsatası yaygınlaştırılırken, sosyal demokrasi kendisini değişen dünya dengeleri arasında yeniden tanımlama görevleriyle karşı karşıyadır.

Belki de bunların başında sosyal demokrat ideolojinin sosyal boyutu ve erdemlilik özelliği gelmektedir.

İtalya'da, Fransa'da, İngiltere'de son aylarda ortaya çıkarılan yolsuzluklardan sosyal demokrat liderler de paylarını almışlardır. İtalya'da Craxi partiden ihraç edilmiş, Fransa'da Raymond Chesson intihar etmiş, binlerce sosyal demokrat sorgulamaya uğramıştır.

Sorun, sosyal demokrasinin sosyal boyutundan ödün verilmesi, kişisel ve özel çıkarların sosyalliğin önüne konulmasıdır.

Sosyal demokrasi, özelleştirme modasının baskısı altında olsa gerek, özel değerlere yönelme hataları yapmıştır.

(Konuşmanın Bundan sonraki bölümü metnin korumalar sırasında bozulması nedeniyle konulamamıştır)