

SHP BEŞİKTAŞ ÖRGÜT TOPLANTISI

5 NİSAN 1994

Saat: 18.30

YENİ DURUM YENİ SÜREÇ PARTİNİN ÖNÜNDEKİ GÖREVLER

Erol KÖKTÜRK

Başta Belediye Başkanımızı yeniden seçilebildiği için ve seçilen meclis üyelerimizi, bu seçim çalışmalarını yürüten başta İlçe Başkanını ve yöneticileri, ama bu kampanyada uyumadan, yorulmadan özveriyle emek veren partili-partisiz herkesi kutlayarak sözlerime başlamak istiyorum...

Hep öyle söylenmişti, herkesin gözü Beşiktaş'taydı... Beşiktaş kimseyi mahcup etmedi... Onur ilçesi olarak ayakta kaldı... Bu başarıyı sağlayanlar ne kadar övünseler azdır...

Ama bir başka gerçek var ki, Beşiktaş bizleri teselli etmeye yetmedi...

Bu seçimler birçok yönden tartışılacak...

- Partilerin seçim öncesi konumları açısından
- Kampanyaları örgütlenme açısından
- Adayları belirleme yöntemleri açısından ve adaylar açısından
- Medya açısından
- Kamuoyu araştırmaları açısından
- Sonuçları açısından
- Seçime karışan hileler ve şaibeler açısından
- Doğurduğu yeni sonuçlar açısından
- Değişen siyasi dengeler açısından

v.b.

Ama bizim, kendimizin, SHP'nin bu seçimlerden çıkaracağı çokça ders olduğu da herkesin kabul ettiği bir gerçektir.

SHP bu seçimlerde yüzü gülen parti olamamıştır. Bunu kabul ediyoruz. Neden olamamıştır?

İşte enine-boyuna bunu düşünmek gerekiyor...

Daha önce kerelerce halkın bize yaptığı uyarıları dikkate almadık. Kendimizi başta, örgüt yapımızı, senaryolarımızı, önderlikleri, çalışma yöntemlerimizi, kitle çalışmasına yönelik hatalarımızı gözden geçirmemiz gerekiyordu...

Dersler çıkarmak, sonuçlar çıkarmak gerekiyordu...

Bunları yapmadık... Yapılanlar da yapıldıkları yerde kaldı...

Hep söyledim, hiçbir başarı harala-gürelle çalışmadan çıkmıyor... Sistemli olmak, disiplinli olmak, siyasette süreklilik çerçevesinde çalışmak gerekiyor...

Beşiktaş'ta bir başarı kazandıysak, öncelikle Beşiktaş'lı seçmenin doğal yapısı, Belediyenin ve Başkanın yıpranmamışlığı bunda etkili oldu... Bunların üstüne örgütün gösterdiği çabalar etkili olabildi.

Su 100 derecede kaynar... Bu, herkesin bildiği bir fizik yasasıdır. Çevre koşullarda yapay değişikliklerle suyun 100 derecenin altında kaynaması da sağlanabilir... Ama işin normali, su 80 derece ısındığında çıkmaya başlayan buhar, suyun kaynadığı anlamına gelmez. Suyun kaynamaya başladığı anlamına gelir.

Biz, önceleri sağladığımız dönemsel başarıları, siyasi olarak 100 derece sıcaklığa ulaştığımız biçiminde yorumlama aceleciliğine düştük.

Oysa, ne SHP 100 derece kıvamında sosyal demokrat bir partiydi, ne de seçmen 100 derece kıvamında inanmış ve kararlı bir seçmendi..

Bizler 80 derece koşullarında ortaya çıkan başarıları 100 derecelik başarılar biçiminde değerlendirme yerine, yapımızı 100 derecelik sosyal demokrat düzeye çıkarma, dolayısıyla seçmende 100 derecelik kalıcı bir kararlılık yaratma becerisi gösteremedik.

Bu seçimlerde de suyu 100 derecenin altında bir sıcaklıkta kaynatmak için bazı çevre değişiklikleri yaptık... Basıncı değiştirdik, kabı değiştirdik, ama suyu bu kez kaynatamadık... Bu müdahaleler de tartışılabilir... Bunların bazılarının yanlış olduğunu da düşünmüyorum... Ama bu kez olmadı...

Kimse alınmasın... Bu söylediklerim, kişilere yönelik değil... Kendimi sorguluyorum aslında... Sonuçlardan dersler çıkarmaya çalışıyorum...

Şimdi herkes düşünüyor... Tartışıyor... Değerlendirmeler yapıyor... Yorumlar yapıyor... Çıkarımlarda bulunmaya çalışıyor...

Bunu yalnızca partililer yapmıyor... Halk yapıyor, demokrat insanlar yapıyor... Daha önce örgütlü mücadelelerin içinde yer almış, şimdi kenarda duran insanlar yapıyor...

Solun birliği tartışmalarının özünde yatan da, solun tüm kesimlerinde yer alan insanların bugün yeni arayışlar içinde olmalarıdır...

Aslında bu aralar, birçok insanın hareketlendiği, beynini zorladığı özeleştiri yaptığı bir dönem...

Son söyleyeceğimi baştan söylersem, başımızı öne eğip kara kara düşünme sürecini bir an önce geçip, bu tartışmaların bir yerlere vardırılmasına önderlik etmek gerekiyor...

SHP'nin tez elden bir SORGULAMA KAMPANYASI örgütlemesi gerekiyor.

Nazım bir şiirinde, "20. yüzyılda en fazla bir yıl sürer ölüm acısı," der... Artık ölüm acıları bile 1 yıl sürmüyor... Kimleri unutmuyoruz ki...

Şimdiki seçim yenilgisinin üzerimizde yarattığı karabasan etki de bir süre sonra dağılmaya başlayacak.. Böyle de olmalı zaten...

İşte sözünü ettiğim kampanya örgütlenebilirse, umutlu olmamız için birçok sonuç yakalayabileceğimize inanıyorum.

Dünyada değişen dengeler, ortaya çıkan yeni dinamikler var... Bu seçimlerden dine dayalı RP ile milliyetçi MHP güçlenerek çıktı. Dünyadaki genel yöneliş de böyle zaten...

Kaldı ki Kürt hareketinin bilinen bazı kesimlerce boyutlandırılış biçimi karşı tezini, yani Türk milliyetçiliğini güçlendirdi.

Öte yandan benim elde edebildiğim bazı rakamlara göre ülkemizde

- 72.100 cami
- 710 İmam Hatip Lisesi
- Her birinde 1.500 kişinin kaldığı 18 yurt
- 5.000 Kuran Kursu

var.

Öte yandan Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, dikkat edin Bakanlık, Genel Müdürlük falan değil, bu kurumun bütçesi 7 Devlet Bakanlığının bütçesinden daha büyük...

Yanlış anlaşılmasın, tüm imamlar ve müezzinler öyledir demiyorum, ama bizlerin vergilerinden maaş alan imamların çoğu benim inanmadığım propagandaları, aslında İslamda kutsal olmayan, zorunlu da olmayan, eskimiş olsa yıkmanızın olanaklı olmadığı camilerde yapabiliyor.

İşte bu koşullarda, kullandıkları kaynaklar karanlık olan koşullarda, denetimin olmadığı ülkemizde RP güçlendi.

Bunlar bu seçimlerden 2 ay önce oluşan altyapılar da değil kuşkusuz.

Öte yandan genel dinamiklerin yansımalarını ve anlatımını bulduğu ülkemizde, Rusya'da Jirinovski'nin kazanması gibi MHP de kazandı; din faktörünün öne çıkması gibi RP başarılı oldu...

Bunu otomatik bir başarı olarak değerlendirdiğim sanılmasın... Genel dinamikler ulusal koşullarda da yansımalarını bulabiliyor...

Demek istediğim, genel dinamiklere uygun yeni sentezleri yapmak, tehlikeli yönelmelere dönük panzehir politikalar üretmek, doğru öngörüler üzerine kurulu doğru siyasalar üretmek gerekiyor...

Bu seçim aritmetiğini içimize sindirmeliyiz... Hileler dışında, şaibeler dışında bunlar demokratik olarak kabul edilmesi gereken rakamlardır... Demokrasinin sandığa indirildiği ülkemiz koşullarında, sandıktan çıkan rakamları kabul etme durumundayız...

Ama bu sonuçları içimize sindiremeyiz... Bu sonuçların bizi rahatsız etmesi gerekiyor...

1989 yılında Bush tarafından ilan edilen yeni dünya düzeni tartışmalarının temel sloganı "ideolojiler öldü, sağ-sol bitti, siyaset ikinci plana düştü, şimdi solu terk etme zamanı," idi... Solsuz bir dünya özlemi vardı... Bu yaklaşım tüm araçlarla toplumlara empoze edildi...

Bu propagandalar etkili de oldu...

Bu seçimlere göre "sağa güçlü bir kayış var." Doğrudur... Bu yalnızca bizde böyle değil ki, son İtalya seçimlerinin sonuçları sağa kayışı gösteriyor... Ve orada da marjinal partiler ittifakların içinde yer alarak başarılı olmaktadır...

Dolayısıyla, bu seçim sonuçları bizde yeni kompleksler yaratmadan, hele hele umutsuzluk hiç yaratmadan değerlendirilmek zorundadır.

Kaldı ki, 1989 sonrasında, Avrupa'daki birçok sosyal demokrat ve sosyalist parti de seçim yenilgileri yaşadılar... Ama onların yapısı değişen koşullarda yeni uyarlamalarla var olmaya uygundu... Bunu yaptılar, iç yenilenmeyi kısa sürede gerçekleştirdiler ve ilk seçimlerde yine başarılı oldular...

Bana göre bu seçimlerden çıkarılacak en önemli sonuç; DEĞİŞME ve YENİLEŞME'dir.

Nerede?

BAŞTA BİZATİHİ KENDİMİZDE, DÜŞÜNCEDE... "Kafaları değiştirme" diye bir özdeyiş vardır. Bu, kafaların fiziki olarak değişmesi değil, düşünce bazında değişmesidir... Bu, kolay olmayan bir olay kuşkusuz... Ama olmak zorunda... Değişim ayrıca da buradan başlamalıdır.

Türkçesi, "aklımızı başımıza toplama" zamanıdır... Bu yapılmadığı sürece hiçbir şeyin başarılı olma olasılığı da yoktur...

Sonra ÖRGÜT YAPISINDA DEĞİŞİM VE YENİLEŞME... Ben bu konuda daha önceleri kerelerce söz aldım... Bu örgütlenme yapısı bir sosyal demokrat partinin modeli değildir... Bunun değişmesi gerekir...

Bu konuda ben daha da ileriye gidiyorum... Objektif olarak düşündüğümde şu sonuca varıyorum: SHP başta İstanbul olmak üzere birçok merkezde örgütlerini sıfırlamalıdır. Buralarda SHP yeni baştan ve bir sosyal demokrat partinin olması gerektiği biçimde yeniden yapılandırılmalıdır...

Üye tabanından, parti içi seçimlere; parti içi demokrasiden, parti içi katılım mekanizmalarına; parti disiplininden, parti içi üretkenliğe v.s. kadar çok şey gözden geçirilmelidir...

Partinin şu anki üye yapısı bazılarının işine gelebilir... Ama bu yapıyla sosyal demokrat olunamadığını, birçok sonuç gözlendiğinde kabul etmek gerekiyor... Partinin bu yapısı sosyal demokrasiye ve sosyal demokratlardan umut besleyenlere yarar sağlamamaktadır. Dolayısıyla bu yapıdan medet umanların da bu konuda yeni sonuçlara varmaları gerekmektedir.

Partide susmayı politika aracı olarak gören, üretmeden bir şey olma sevdasına düşen, eleştirmeden ve taraf olmadan korkup izlemeyi yeğleyen, sonuçta da kendisi güç olmayan ama güçlüden yana olarak var olmaya çalışanların bir sosyal demokrat partide üye olmalarının doğru olmayacağını vurgulamak gerekiyor...

İlçe Başkanının sandıklara sahip çıkmak için 489 sandıkta görevlendireceği partilileri bulma konusunda nasıl zorlandığını kestirebiliyorum...

Ama bir ön seçimde partiye 1000 kişi geliyor...

Böyle örgütlülük olmaz...

SHP'nin bugün en yakın hedefi 1996 seçimleridir... Hedefin böyle konulması gerekir...

O zaman bu yapıyla bırakın 1996'ya 1994'ün sonuna nasıl ulaşabileceğimizi lütfen birlikte düşünelim...

Hedef 1996...

Kuşkusuz koşullar normal seyreder ve başka ara yönelişler olmazsa!

O zaman yeni bir yapıyla...

SHP ve Türk solu bir siyasi deprem yaşamıştır... Can ve mal kaybı büyüktür. Şimdi bu depremde yıkılan evlerin altından bir koltuğunu, 2 çatalını kurtarma yerine, en yakın bir yerde, jeolojik etütleri yapılmış bir yerde her şeyiyle güzel, sosyal demokrasiye yaraşır bir yeni kent kurulmasını öneriyorum...

Yıkıntının nedenlerini düşünelim, sonuçlar çıkaralım, ama bu yapıyı da yeni baştan kuralım...

Bu yeni kent görenlerin imrendiği ve içinde yaşamak istediği bir kent olsun...

Şimdiki kentimizde, yani bugünkü yapısıyla bu partinin çatısı altında birçok insan yaşamak istemiyor... Bunu görmek ve kabul etmek zorundayız.

Yapının yanı sıra, SENARYOLARIMIZI GÖZDEN GEÇİRMELİYİZ...

Bunun için de her şeyden önce insan malzememizi iyi analiz etmek gerekiyor.

Seçim dönemlerinin dışında, daha sakin dönemlerde bazı analizlerin yapılması gerekiyor...

12 Eylül bu ülkede insan malzemesini çok bozdu. En büyük tahribat insan üzerinde yapıldı. İnsanlar çıkarıcı, paragöz oldu... Siyasal partilere bu yaklaşımın baskısı altında üyelikler yapıldı... Sonuçta siyaset kurumumuz ve siyasetçilerimizin büyük bölümü, ne yazık ki yozlaştı...

Eğri oturup doğru düşünürsek bu böyle... Kimse bunun tersini savunmaya kalkmasın...

Şimdi kamuoyu araştırma şirketlerine veryansın ediliyor...

Onlar ne yapsın... Gelişmiş ülkelerdeki yöntemler bizde uygulanıyor, sapmalar çok büyük... Bu bence normal...

Oralarda insanların tercihleri uzun zaman dilimlerinde oluşuyor ve ufak esintilerle değişmiyor... İnsanlar yeni yönetimlerden bizdeki kadar büyük beklentilerin içine girmiyorlar ki...

Bizde ise, kimseyle kötü olmak istemeyen, tavırsız ve duyarsız bir toplum yaratılmak istendi... Büyük oranda da başarılı...

İnsanlar kendi çıkarları dışında her şeye duyarsızlaştırıldı... Bizim toplumumuzun en temel özelliklerinden olan insan ilişkileri bile yozlaştı... Dostluklar yozlaştı... Yıkılmaz gibi görünen dostluklar ve ilişkiler temelden sarsıntı geçirdi...

İnsanlar bireysel, kendisi için, bu yerkürede, bu yerkürenin güzelim coğrafyasında, Ülkemizde, Türkiye'de yalnız ve yarı güvencesi olmaksızın, dolayısıyla gününü kurtarmayı düşünen biçimde yaşama yöneltildiler...

Bu durumda insanlar daha çok kendi içlerine kapandılar... İnsanlar içlerindeki gerçek niyetlerini söylemiyor... İçi başka dışı başka insanların sayısı çok arttı...

Bırakın sokaktaki vatandaşı, adayı sevmediği için, falancaya kızdığı için partisine oy vermeyen birçok insan var...

Böylesi bir ahlaki yozlaşmayla karşı karşıyayız...

Kimse de bu yozlaşmanın izlerinin birkaç ayda silinivereceğini sanmasın...

Bunlara realite...

O zaman insanların gerçek niyetlerini öğrenmeye yönelik bir uzmanlık bilgisi gerekmektedir...

Bu partide zaman yitirilmeden, sosyal psikoloji uzmanlarından, siyaset sosyologlarından, insan kaynakları uzmanlarından, halkla ilişkiler uzmanlarından, adını burada saymadığım bizatihi insanı inceleyen uzmanlardan destek alınarak yeni değerlendirmeler yapılmalıdır.

Yeni siyasalar ve çalışma yöntemleri de bunun üzerine temellendirilmelidir. Bir diğer önerim de budur...

Bunlara tepki gösteren arkadaşlar olabilir... Hele hele örgütün sıfırlanmasına tepkiler olacaktır...

Parti kendi içinde tartışmalara neden olacak... Birçok insanda kurultay beklentileri, bazılarında da falanca makamın yöneticiliği beklentileri var...

Bunları görüyorum... Halk ve kamuoyu bıktı, biz bıkmadık kongrelerden kurultaylardan... Hep birileri hata yapsa beklentileri oldu... Seçimler biter bitmez, demeçler başladı... Öyle sanıyorum tartışmalar yoğunlaşacak ve sertleşecek...

Bunlardan birileri kazançlı çıkacaksa ben buna karşıyım... Ben kendimi gelecek kuşaklara karşı özellikle sorumlu hissediyorum... Benim çabam, tüm tartışmalardan sosyal demokrasinin kazançlı çıkmasını sağlamaktır.

Gerçi herkes çıkışlarını sosyal demokrasi adına yaptığını söylüyor... Ama bu çıkışlar sosyal demokrasiye zarar veriyor... O nedenle bu işte bir terslik var...

Şapkaları önümüze koymak ve düşünmek zorundayız...

Birbirimizin ve sonuçta sosyal demokrasinin kurdu olmak yerine, birbirimizi tüketmek yerine, anlamaya çalışmak zorundayız...

Çünkü hepimizin yaşayarak gördüğü bazı gerçekleri saptama ve kabul etme, durumundayız... Bunlardan en önemlisi, partinin bugün var olan yapısının tartışma değil ama çatışma ve karmaşa yaratan bir yapı olduğudur...

İnsanlar, en yetkili insanlar, köşelerine çekilip başarısızlığı bekleyebiliyor. O başarısızlık oluştuğunda da hemen ortaya çıkıp, daha birinci gün bayrak açılıyor.

Sen olsan ne olacak? Soruyorum ne kadar değişecek?

Eğer değiştirme gücün varsa neden bunu başarı yönünde kullanmıyor da partiden esirgiyorsun? Neden?

Soruyorum...

Basın yazıyor: SHP'de Kılıçlar Çekildi!..

İçimde hep burukluk vardı... Sonuçlar nasıl olursa olsun bu olay yaşanacak diye...

Seçim sonuçlarını sağduyuyla değerlendiremeden, yine kendi içimize dönme tehlikesiyle karşı karşıyayız.

Eyy örgüt elemanları, bıktık artık bu partide zamanını doldurmuş siyasetçilerin ikide birde ortalığı karıştırmamasından...

Bu konuda bir Deklarasyon yayınlanacaksa birinci imzayı atmaya hazırım...

Partimiz ve Türk solu şu an bir kriz içindedir. Amacımız bu krizi bir atlama taşı olarak kullanmak olmalıdır. Hiçbir zaman bir kriz veya belirsizlik dönemine yaşam savaşı verme korkusuyla girmemek gerekir. Tersine bunu bizi başarıya ulaştıracak bir köprü olarak düşünmek yararlı olacaktır. Kriz sözcüğünün Çincesi iki sözcükten oluşur; "wei-ji". Wei, tehlike demektir; ji ise fırsat. Bunun anlamı, böylesi dönemler iyi değerlendirilirse ciddi büyüme şansları yakalanabilir. Değerlendirilemezse iflas ve batış kaçınılmaz olur.

Bunun başka anlatımı şudur; servetler kötü zamanlarda yapılır ve iyi zamanlarda yitilir...

İşte benim yaklaşımımın özü burada yatmaktadır...

Sonuçları sorgulayalım...

Bu krizden "bir çıkış modeli" yaratmaya çalışalım...

Bu arada

- En güncel konu olarak solda birlik konusunu
- Birlik bağlamında sosyal demokrasinin ittifaklar politikasını
- Sivil toplum tanımını ve sivil toplum örgütleri ile ilişkiler sorununu
- SHP'nin hükümette kalıp-kalmama sorununu
- Seçim sisteminin yarattığı tercih ve kimlik karmaşaları sorununu
- SHP'nin laiklik söylemini
- Ekonomi-politikalarımızın çelişkilerini
- Yakın ve uzak hedeflerimizi
- Kadrolaşma ve kadro yaratma politikalarımızı
- Seçim örgütlenme modelimizi
- Siyasette süreklilik anlayışımızı
- Parti içi disiplin konusunu
- Parti içi demokrasi konusunu
- Ulusal birlik sorununu
- Kürt sorunsalını
- Sosyal demokrasinin hedef kitlesinin tanımını
- Aslında özcesi partinin ve partililerin kimliği konusunu

ve başka önemli birçok konuyu derinlemesine sorgulamak gerekmektedir.

Yoksa bu seçim sonuçlarını ve yanlışlarımızı bir süre sonra unuttur da biz yine eskisi ve her zamanki gibi yaşamayı sürdürürsek, öyle sanıyorum ki SHP'de kan kaybı ve kadro kaybı sürecektir.

Konuşmalarım bir çerçeve konuşmasıdır. Aslında, Sorgulama Kampanyası örgütlenebilirse, yukarıda sözünü ettiğim ana başlıklardaki düşüncelerimi daha da ayrıntılandırma olanağım olabilecektir... Bunun için buradaki sürenin yeterli olamayacağını biliyorum...

Ancak 2 konuda bazı düşüncelerimi söyledikten sonra Yerel Yönetimlere gelecek ve sözlerimi sonuçlandıracağım...

Bunlardan birisi "SOLDA BİRLİK" konusu...

Bu konuyu yıllardan beri seçimler öncesinde biraz, ama seçimler sonrasında özellikle tartışıyoruz...

Sosyal demokrat kanatta genellikle 3 partiden söz ediliyor. Gerçi DSP "ben demokratik solum" diyor, ama yine de bu potanın içinde değerlendiriliyor.

Oysa bugün tartışmanın boyutlarının genişletilmesi gerekiyor kanımca... Sosyal demokratların dışında, demokratik sosyalist çizgide olan, önemli bir niceliği temsil etmese de niteliği temsil eden partilerin de içinde yer aldığı bir ortak değerlendirme ortamını yaratmalıyız.

Sosyal demokratlar, içinde bulunduğumuz koşullarda, yalnızca kendi birliklerini konuşma ve tartışma sığınağına düşmemelidirler. Demokrasi cephesinin ve toplumcu düşüncenin ortak payda arayış çabalarının tabanı genişletilmelidir.

Ve tartışmalar, çok parti sayısının tek'e indirilmesi darlığında da olmamalıdır.

Yani birleşme tabela birleşmesi olarak ele alınamaz... Alınmamalıdır...

Bu konuda son zamanlardaki tablo, bir CHP-DSP bütünleşmesinin daha olabilir olduğunu ortaya koyuyor. Bence bu konudaki karar da aceleci bir karar olacaktır...

Kendini sorgulamamış, geçmişin onca acılarından ders almamış, halen ben şu ya da bu parti kökenliyim diyen, özcesi ben birleşik partiyim diyemeyecek, yetenekleri bilinen-taninan insanların bulunduğu, topluma güven verecek yerde yeni güvensizlikler yaratan, elmayla armudun toplanmasına benzer bir birleşmeyi umarım kimse savunmuyordur. Çünkü bir elmayla bir armut 2 elma ya da armut etmez... Bunu böyle de pazara sürüp satamazsınız...

Birleşmeyi aritmetiğe, genel başkanlığa, koltuklara indirgeme hastalıkları terk edilmediği sürece sağlanacak birleşmeler, beklenen sonuçları doğurmayacaktır.

O nedenle ben solun önümüzdeki 1 ayda birleşmesine sonuna kadar karşıyım...

Önce sorgulama, objektif değerlendirme, sonra birleşme...

Bu çerçevede SHP'nin de içinde yer aldığı

- Sosyalist Kurultay
- Sosyalist Gençlik Kurultayı
- Sosyalist Kadın Kurultayı

organizasyonu, solun birbirini tanması, anlaması, yakınlaşması ve ortak payda arayışı açısından son derece yararlı olacaktır.

Solun birleşmesinde miadı dolmuş bazı siyasiler başı çekecek, hele hele başrolleri oynayacaklarsa buna da sonuna kadar karşıyım...

Siyasette kadrolar yenilensin artık... Kendisini yenilememiş, yeni koşullarda yeni yaklaşımlar sergilemeyi beceremeyen, kendini yeniden üretememiş, uluslararası yönelişleri izleyemeyen kadrolarla geleceği kucaklayamayız...

Ali SİRMEN'in bir yaklaşımına katılıyorum. Şöyle diyor: *"Bugün Türkiye'nin en büyük sorunu, sorunlar yumağının kendisi değil, ama onları çözmeye aday gibi görünen ve şu anda siyaset sahnesinde yer alan kadroların yetersizliği ve çapsizliğidir. Evet bu çapsizlik, sorunların kendilerinden daha büyük bir tehlikeyi oluşturmaktadır."*

Bir diğer önemli konu HÜKÜMETTE KALIP-KALMAMA SORUNUDUR.

Burada parti üst yönetimi katılımı dışlayıcı bir yol izlemiştir. Katılımcı demokrasi yerine, temsili demokrasiyi temel almıştır.

Ve daha da ileri gidilerek tüm yetki Genel Başkana verilmiştir. Ve yeterli bir tartışma süreci yaşanmadan, aceleci bir karar verilmiştir.

Kuşkusuz moral bozukluğunun egemen olduğu koşullarda bazı mekanizmaları işletmek zordur. Ama olanaksız değildir.

Pekala, 1 hafta içinde ilçelerde toplantılar yapılabilir, bunların sonuçları objektif olarak ilçe başkanlarınca il düzeyine taşınabilir, burada yapılacak değerlendirmeden sonra Ankara'da İl Başkanları, Parti Meclisi, Meclis Grubu ortak toplanarak İl Başkanları görüşlerini sunabilir, sonuçta da Parti Meclisi toplanarak karar verebilirdi...

Bunu beceremezsek, sosyal demokrat parti olmamızın ne farkı kalır ki?

Ama ne bu konuda ne de başka konularda konuştuklarımızın çoğu buralarda kalıyor... Üst yöneticilerin de tabanı dinleme diye bir alışkanlığı olmamış...

Şimdi verilen karar birçok arkadaşımızda, doğal olarak belirsizlikler ve tatminsizlikler yaratmıştır.

Hükümette olmanın bize kaybettiği çok şey vardır. Bunları yaşadık ve biliyoruz... Ve şunu da biliyoruz ki, sorun Hükümet Programı değil, bunun yaşama geçirilemeyeşidir.

Şimdi üstüne üstlük, sonuçlarının çok ağır olacağı ayan-beyan olan bir Ekonomik İstikrar Paketi'nin altına imza atma durumundayız...

Bu paket bugün açıldı... İçinden güller çıkmayacağını biliyorduk.

Tarihte sosyal demokratlar belki de ilk kez böylesi bir acı reçetenin altına imza koyuyorlar... Bunun çok riskli bir imza olduğu da bir gerçek...

Bu imzayı birilerinin koyması kaçınılmazdı. Ekonomi batmıştı... Bunu herkes söylüyordu... Gecikmiş bir önlemler paketi idi... Her taraftan iflas kokuları yükselmekteydi.

Ya başarılı olunamazsa? Ya başarı için gerekli önlemler alınamazsa? O zaman olacaklar hiç de hayrımıza olmayacaktır... Bunu da görüyoruz...

Umarım ve dilerim ki, hem paketin başarısı, hem de Hükümet Programının bir takvime bağlanması konusunda gerekli önlemler alınmış olsun...

Tersi durumda halka yönelecek ne yüzümüz ne de gücümüz kalacaktır...

Yani partinin bu paketin altında kalma riski yüksektir...

Parti Merkez Yöneticileri tez elden bunu örgüte açıklamalıdır...

Şunu vurgulamak istiyorum: Partide yanlış gelişmelere, değişmemeye, olduğu gibi kalmaya sonuna kadar muhalefet edeceğim...

Son konu YEREL YÖNETİMLER...

Aslında bunu ayrı bir gündemle konuşmak doğru olacaktır...

Ama yalnızca satır başları...

İstanbul'u yitirdik... Kimse "ben olsaydım ya da şu olsaydı" kazanırdık demeye kalkmasın...

Anakentte çok şeyler yapmıştık... Ama halktan ve kamuoyundan kopmuş durumdaydık...

1989'da Adalar dışında tüm ilçe belediyelerinde yönetime gelmiştik. Ama bugün başta anakent olmak üzere, sosyal demokratların yönettiği, Pendik, Beykoz, Üsküdar, Ümraniye, Sarıyer, Eyüp, Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa ilçelerini RP kazandı...

Belediyeler halktan kopmamış olsalardı bu kadar büyük bir hezimet olmayabilirdi...

Yerel yönetimlerin bu en temel varlık koşulunu yerine getiremedik...

Bu yakınlaşma olsaydı, bizim halkımızın bu kadar büyük vefasızlık yapacağına ben inanmıyorum...

Ayrıntılara giremiyorum...

Elde var 3 belediye: Beşiktaş, Çatalca, Kadıköy...

Sanırım genel stratejik saptama, bu koşullarda hizmet ağırlıklı belediyeden çok, siyaset ağırlıklı bir belediye modeli tercihidir.

Beşiktaş ölçeğinde "Yeni Bir Yerel Yönetim Modeli Ne Olabilir?" Benim kafamı yoran soru budur...

Beşiktaş'ta örnek ve tarihe geçecek farklı bir model uygulamaya konmalı diye düşünüyorum...

Başkanımızın, Meclis Üyelerimizin ve yönetimde görev alacak yeni kadroların bize böylesi bir keyifi yaşatacaklarına inanıyorum...

Bu konudaki düşüncelerimi bir rapora dönüştürmeye çalışıyorum. Bunu başta başkana ve diğer yetkililere sunacağım...

Bu modelin ana çizgileri bellidir:

- Belediye'de Örgütlenme Şeması gözden geçirilmelidir. Dışa dönük bir örgütlenme modeli oluşturulmalıdır.
- Kadrolar gözden geçirilmelidir.
- Uzmanlardan kurulu bir Danışma Kurulu oluşturulmalıdır.
- Tez elden Beşiktaş'la ilgili temel stratejik tercihler yapılmalıdır.
- Yerel demokrasi konusu modelin temeli olmalıdır.
- Hizmet bağlamında yapılacak tek temel tercih, Beşiktaş Meydan Projesi, ilçe içi ulaşım sorunları, otopark konusu olmalıdır.

Son söz, böylesi bir tabloda SHP'nin ve SHP'lilerin rakibi kim olacaktır?.. Kanımca SHP'nin rakibi yine SHP, SHP'lilerin rakibi de kendileri olmalıdır...

Çok zamanınızı aldım... Bağışlamanızı diliyorum... Hoşgörü gösteren sayın divana, sabır gösteren sizlere teşekkür ediyorum...

Çok şey var söylenecek... Ben dediğim bir Çerçeve Konuşması yaptım... Umarım düşüncelerimizi daha ayrıntılı söyleme ortamlarını daha sonra bulabiliriz.

Bir şeylerin mutlaka değişeceğine, mutlaka yeni düzenlemelerin yapılacağına, solun bir umut olarak yeniden ayağa kalkacağına olan inancıyla hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum...