

CHP BEŞİKTAŞ ÖRGÜT TOPLANTISI

31.10.1995

CHP BEŞİKTAŞ'IN YARINLARI İÇİN...

Partimiz CHP'nin Beşiktaş İlçesi'nin 23 Temmuz 1995 Pazar günü yapılan Olağan Kongresi'nde ve sonrasında yaşadıklarımız bizleri bu açıklamayı yapmaya yöneltmiştir. Özellikle 26 Eylül 1995 günü yapılan son örgüt toplantısından sonra oluşan olumsuz atmosferin aşılması için sorumlulukla hareket etme gereği doğmuştur.

Partinin yarınları için sorumluluk duyan partililer olarak son 1 ayda birkaç kez bir araya gelip ilçe kongresi ve kurultay sonrası yaşanan süreci değerlendirdik. İlçeyi rahatlıkla seçimli bir olağanüstü kongreye götürebilecek bir delegasyondan alınan güçle değerlendirmeler yaptık. Bu değerlendirmeleri yapanları bir araya getiren temel nedenin, "ilçe başkanının yaklaşımlarına ve davranışlarına tepki" olmadığını özellikle vurgulamak istiyoruz.

Gelişmeler 24 Aralık 1995'te bir Erken Genel Seçimin olacağını göstermektedir. Bu durum karşısında İlçede bir olağanüstü kongre hazırlığı içinde olmanın "parti sorumluluğu" ile bağdaşmayacağını bilincinde olan bizler, olağanüstü kongre düşüncemizi seçim sonrasında erteleme kararı aldık.

Siyasal mücadelenin meşruiyetinin, bu ilçe çatısı altında verilmesi durumunda sağlanmış olacağına inanıyoruz. Bu nedenle, seçim öncesi düşüncelerimizi siz örgüt arkadaşlarımızla paylaşmaya da karar verdik.

PARTİYİ BUGÜNLERDE BÜYÜTECEK VE YARINLARA TAŞIYACAK BİR YÖNETİM ANLAYIŞI OLUŞMALIDIR!..

Değerlendirmelerimizin kişilere yönelik olmadığını hemen vurgulamamız gerekiyor. Parti yaşamı açısından en kalıcı makamın "örgüt üyeliği" olduğuna inanıyoruz. Bu değişmez makamın sorumluluğuyla, genel merkezden ilçeye kadar uzanan hiyerarşi içinde, yönetim anlayışının örgütün siyasete aktif katılan unsurlarını kucaklayacak bir anlayış olması gerektiğinin altını çizmek istiyoruz.

CHP, aktif unsurlarını, yanlış yönetme anlayışlarıyla siyaset dışı bırakma ya da onların siyasal coşkularını kırma lüksüne sahip değildir ve olmamalıdır.

Öncelikle kendi potansiyellerini birbirine ekleyen, sonra da partiye nitelikli yeni unsurların katılımını sağlayacak atmosfer yaratan bir yönetim anlayışı istiyoruz.

Bizler kendi adımıza ne zaman yarışmanın gerekli olduğunun, ne zaman yarıştığımız kişilerle birlikte olmamız gerektiğinin bilincinde ve ayırdındayız. Ne olursa olsun "hep yarışma" diyenlerden değiliz. Bu anlamda partide "hakim olmayı" değil, partideki yetki noktalarını, oralarda olalım ya da olmayalım, paylaşmayı arzuluyoruz.

Yarışmanın ise, bugüne kadar genellikle olduğu gibi kişilere dayalı ve kişilere yaslanmış bir yarışma değil, ilkeli ve ideolojik yeni modellere dayalı bir yarışma olması gerektiğine inanıyoruz.

Öte yandan partinin yönetim organlarında yer alanların çok daha yüksek bir sağduyuyla, soğukkanlılıkla ve olgunlukla gelişmelere yön verme ve olaylar karşısında tavır alma noktasında olmaları gerektiğine inanıyoruz.

PARTİ İÇİ DEMOKRASİ BİZİM AYRICALIĞIMIZDIR!..

Bugüne kadar türlü olumsuz sonuçları yaşanmış olsa da, parti içi demokrasi, bizim vazgeçemeyeceğimiz temel ilkedir. Bizleri CHP'de ve yeni CHP'yi oluşturan partilerde tutan temel ilkelerden birisi budur.

Ancak gözlenen bir gerçek var: Zaman zaman parti içi demokrasi ile disiplin anlayışı birbirine karıştırılıyor.

İlçemizde ve genel olarak partinin her kademesinde disiplin anlayışına sığınarak parti içi demokrasinin alanını daraltma niyetleri ortaya çıkarsa, buna karşı duracağımızı şimdiden açıklıyoruz.

Partide aritmetiklere ve parmak hesaplarına dayalı siyaset anlayışının kırılarak sosyal demokrat ideolojinin gelişmesine olanak tanıyacak bir parti ortamının yaratılması gerekmektedir. Bunun yolu, partide eleştiri mekanizmasının doğru ve yerinde kullanılmasından ve kullanılmasının özendirilmesinden geçmektedir.

Birbirimize yönelttiğimiz eleştirilerin ve yaptığımız uyarıların doğru sözcüklerle ve doğru kavramlarla yapılması ve bu konuda duyarlı davranılması, "bugünlerin bir de yarınları olduğunun" unutulmaması gerekiyor.

Birbirimize karşı olmak, birbirimizi anlamamakta ısrar etmeye dönüşmemelidir. Karşı düşünceleri, bir zenginlik kaynağı, daha doğru düşünceleri üretme şansı olarak görmek ve böyleleri fırsatları iyi değerlendirmek gerekmektedir.

Var olan siyasal sistemimiz içinde CHP, parti içi demokrasiyi işletme ve geliştirme kararlılığında olan tek partidir. CHP, geleceğin Türkiye'sinde söz sahibi olma iddiasında olacaksa, bu, karşı düşüncelerin ifadesine göstereceği hoşgörü ve buralardan üreteceği yeni yaklaşımlarla olacaktır.

Bu nedenlerle bu ilkeye kıskançlıkla sahip çıkma kararlılığımızı vurgulamak istiyoruz.

BİRLEŞME VE BÜTÜNLEŞME SÜRECİ TAMAMLANMALIDIR!..

Kabul etmek gerekir ki, partide, söylendiği gibi, bütünleşme süreci henüz tamamlanamamıştır. Bunun biraz daha zaman alacağı bir gerçektir.

CHP çatısı altında "Biz" olmaya çalışırken, geline siyasal geçmişlere duyarlı davranılması gerekmektedir. Geçmişe bakışın "ben merkezci" yaklaşımların odağına oturtulması ve bunun bugünün her şeyi yapılmaya çalışılması, süreci uzatacaktır. Herkesin kendi geçmişini diğerlerine dayatması yerine, geçmişlerin yanlışlarından dersler çıkarmış, yaşanan doğruları

birbirine ekleyen ve böylece geleceği yeniden kurmaya yönelmiş insanlar olmamız gerektiğine inanıyoruz.

“Biz” olmaya çalışmak, parti içi dinamikleri bir araya getirmeyi; onları birbirine yapıştırmayı değil, ama onları birbirleriyle kaynaştırmayı gerektirmektedir. Bu konuda partinin önderlerine önemli sorumluluklar düşmektedir. Hele hele örgütün birliğini ve bütünlüğünü temsil etme noktasında olanlar söylediklerine dikkat etme durumundadırlar. Nerede başlayıp nerede bittiği belli olmayan, “herkesle birlikte olmayı düşünerek siyaset yapmama” biçimindeki yaklaşımlar bütünleşme sürecini hızlandıramaz.

Birleşmeyi bütünleşmeye ve kaynaşmaya dönüştürmek, dışarıya karşı “biz” olmayı becermiş bir yapıyı ortaya koyabilmek, siyaseten özlediğimiz ve amaçladığımız ideolojik iktidarımızı yakınlaştıracaktır.

SİYASETTE GÜVEN-AÇIKLIK-SAMİMİYET-ERDEM...

Bir yerlerde olunsun olunmasın, partililer arasında bir güvensizlik var. Bunu yadsıyamayız. Partililer, özellikle seçilme dönemlerinde, her an birilerinin kendilerine çalım atacağına inanıyor. Bunun bazı örnekleri yaşanınca da, sonraki süreç onun üzerine kuruluyor.

Sevgiden söz ederken ayrılıkları körüklemek, açıklıktan söz ederken gerçek niyetleri gizlemek, samimiyetten söz ederken içtenmiş gibi aktörlük yapmak, en sonunda güvensizliğin nedenleri oluyor. Güvenin olmadığı yerde ise bütünlük sağlanamıyor.

Tüm bunların sonucu olarak da, erdemin simgesi olması gereken sosyal demokratlar, erdemsizlik örnekleri arasında, aslında gelecek kuşaklara yaptıkları haksızlıkların boyutlarını görmeden, siyaset yaptıklarını sanıyorlar.

Siyaset yalnızca söylenenlerle yapılan bir şey değildir. Aynı zamanda söylenenlerin yaşama geçirilmesini gerektirir. Vurgulanmalıdır ki, sosyal demokratların son dönemlerdeki en önemli çelişkilerinden birisi, söyledikleri ile yaptıkları arasındaki aykırılıklardır. İçimizde de bunu en yetkili noktalarda gözlüyoruz. Söylenenlerle yapılanların apayrı şeyler olması da siyasette güvensizlikleri artıran bir unsurdur. “Kişinin iştir ayinesi, lafa bakılmaz,” deyişi bugünkü siyasete çok iyi uymaktadır.

Siyasette “olmak” ve “yapmak” dengesinin iyi kurulması gerekmektedir. Partide asıl ve önemli olanın, “bazılarının bir yerlerde olması değil”, ama “iyi şeyler yapma niyetinde olan tutarlı düşüncenin bir yerlerde olması,” olduğu hep unutuluyor.

Başta kendimiz olmak üzere herkesi, yaşananları bu anlamda yeniniden değerlendirmeye çağırıyoruz...

BEŞİKTAŞ'TA YAPILACAK ÇOK ŞEY VE BUNLARI YAPABİLECEĞİMİZ CİDDİ POTANSİYELLER VARDIR!..

İstanbul'da sosyal demokrasi için Beşiktaş'ın önemi ve ayrıcalıklı yeri herkes tarafından bilinmektedir. Önümüzdeki seçimlerde bu ilçede sahip olunan avantajları seçim sonuçlarına yansıtma olanakları vardır.

Beşiktaş seçmeninin fazla hareket etmeyen, kararlı bir seçmen olduğu göz önünde tutulduğunda, CHP-seçmen bütünleşmesini sağlamanın ön koşulları da vardır.

İlçemizde belediyede iktidar olmanın avantajları bu seçimlerde yoğun biçimde değerlendirilmelidir. Yönetim-örgüt-belediye arasındaki entegrasyon, inanıyoruz ki seçmen üzerinde etkili olacaktır.

Yetkili olanların hem entegrasyon hem de seçmene ulaşma konularında zamanı örgütlemelerini beklemek biz partililerin hakkıdır. Zamanı iyi örgütlemek, sosyal demokratların Beşiktaş'taki geleceğini de güvenceleyecektir.

YAKLAŞAN SEÇİM VE MİLLETVEKİLİ ADAYLARININ BELİRLENMESİ

Bu yazıya son biçimi verildiğinde şunlar dile getirilmişti:

“Kongrelerden çıktık. Şimdi seçime gireceğiz... Adaylar nasıl belirlenecektir?”

Bu konunun partide hep tartışmalara, çatışmalara ve kırgınlıklara neden olduğu bilinmektedir. Hele hele şimdi zaman da çok kısadır. Ama zamanın kısalığı, CHP'yi bazı ilkeleri uygulamama gerekçesine götürmemelidir.

Adayların belirlenmesinde ve sıralanmasında, yöntemi nasıl olursa olsun, örgütlerin görüşlerine başvurulmalıdır. Bunun anlayışımızda kabul gören adı: Ön seçimdir. Yasalarda tanımlanan ön seçim için yeterli süre yok denirse, genel merkez tarafından müdahale edilmeyecek bir eğilim yoklaması yapılmalıdır. Ankara merkezli bir sıralama yöntemini ve tercihini içimize sindirmeyeceğimizi şimdiden deklere ediyoruz. Çünkü Türkiye Milletvekiliği olgusu, aday saptama konusunda genel merkeze yeterli bir yetki vermektedir.

Önemli bir diğer nokta şudur: Parlamentonun eskimesinden söz etmek, parlamenterlerin eskimesi anlamına gelmektedir. Bu durumda CHP, Ankara'ya yeni solukları ve potansiyelleri taşıyacağı bir aday saptama mekanizmasını işletmek zorundadır.

Bugün geldiğimiz noktada ilçede ve genel olarak partide “siyaseti yalnızca kıdemlilerin tekelci hakkına” dönüştürmeyen bir aday belirleme yöntemi istiyoruz.

Bunu söylerken, kıdemlilerin alınganlık göstermeyeceklerine inanmak istiyoruz. Kuşkusuz deneyim kolay edinilmez. Ama istekli, birikimleri ve koşulları uygun partililerin önü açılırsa, deneyim, onlar tarafından da edinilebilecek bir olanak durumuna gelebilir.”

Evet yaklaşımımız böyleydi...

Ama şimdi durum değişmiştir. Parti Meclisi, içinde İstanbul'un da bulunduğu 59 merkezde adayların merkez yoklaması ile belirlenmesine karar vermiştir.

Kendi inancımızla çelişmeden, parti içi demokrasi anlayışımızdan güç alarak, bu kararı sıcak karşılamadığımızı ve bu kararı içimize sindiremeyeceğimizi vurgulamak istiyoruz.

İstanbul'da “Bunları destekleyeceksiniz,” diyerek karşımıza kimler çıkarılır, bunları merkez-i umumi biliyor... Ama bunun birçok partilinin seçim çalışmalarına aktif katılımını olumsuz etkileyeceği şimdiden bellidir.

Böylesi merkezci eğilimlerin CHP'nin demokratik görünümüne gölge düşüreceğine inanıyoruz. Katılımcı demokrasiyi savunan bir partinin, temsilcileri eliyle ön seçimi askıya alarak adayların belirlenmesinde örgütü devre dışı bırakmasını protesto ediyoruz.

BU AÇIKLAMANIN ANLAMI VARDIR!..

Böylesi kritik bir dönemin başlangıcında bu açıklamaları yapmanın bir anlamı vardır.

Başta sayın Genel Başkan olmak üzere parti genel merkez organlarının son 1 ayda göstermiş oldukları (son alınan merkez yoklaması kararı dışındaki) performans, sosyal demokratları seçimden başarıyla çıkma konusunda umutlandırmaktadır. Akli başında kimse, kendisini yenilemiş bir genel başkana ve merkez yönetimine, partiyi yönetmede geçmiş hatırlatacak tavırlar göstermedikleri sürece gözü kapalı karşı çıkmaz. Genel kamuoyunda da bu beklenti çerçevesinde bir hoşnutluk söz konusudur.

Ancak ilçemizde ise kongreden bu yana yaşanan bir hoşnutsuzluk ve isteksizlik göze çarpmaktadır. Sayın İlçe Başkanının etkili olduğu ve kendi tavırlarında somutlanan bir yönetim anlayışı, bu atmosferi dağıtacak yerde, rahatsızlıkları derinleştirme yolunu tercih etmiştir. Bu, kendilerinin bilinçli bir tercihi de olabilir.

Kabul etmek gerekir ki, böylesi bir atmosferde partide sağlıklı siyaset yapma ortamından aslında söz edilemez.

Bunu hissetmemizdir ki, bizi yukarıdaki görüşleri açıklamaya götürmüştür. Gönül isterdi ki, kendileri bu görüşleri samimi olarak paylaşsınlar ve önümüzdeki süreç için umut verici sözler değil, çünkü onları hep dinliyoruz, ama icraatlar ortaya koyabilsinler. Böyle bir izlenimimiz olsa idi, yönetimi daha sağlıklı ve basiretli davranmaya çağırabilirdik.

Ancak bugünkü noktada umutlu olmamız için bir neden ortada görünmemektedir. Dolayısıyla bu anlayışla partinin 2 yıl daha yönetilmesi, bizim inancımızca doğru ve olanaklı değildir. Böyle olunca da, örgütün daha güçlü desteğini almış bir Başkana ve İlçe Meclisine gereksinme vardır. Bizim bu hedefimizden vazgeçmemiz söz konusu değildir. Ama bunun zamanlaması konusunda duyarlı ve sorumlu davranacağımızı yukarıda da vurguladık.

Bugün partinin önündeki birinci görev olağanüstü kongre değil, seçimdir. Önce bu konudaki görevlerimizi yerine getirmemiz gerekmektedir. Bunu da yapacağız. Bilinmelidir ki, şu andan başlayarak tüm potansiyelimizi seçimde partinin başarısı doğrultusunda kullanacağız.

Ancak bu seçimi başarılı da başarısız da atlatsak, olağanüstü kongre bu ilçenin gündemine getirilecektir. Yukarıdaki görüşlerin parti platformunda yerleşik kılınması için bu, zorunlu bir görev olarak ortaya çıkmaktadır.

Yönetimi daraltma yerine tabana yayacak; karar-destek mekanizmalarını çoğaltacak; parti yaşamına katılım kanallarını açacak; temsili, kişilerin temsili olarak anlamayacak; ben-merkezli yerine, bizmerkezli konuşacak bir yönetim anlayışına partinin ve Beşiktaşlı sosyal demokratların gereksinmesi vardır.

Bizlerin bu yoldaki değerlendirmeleri ve hazırlıkları sürecektir.

Siz sayın örgüt üyesi arkadaşlarımızın bilgisine ve değerlendirmesine sunarız.

Saygılarımızla

Adı Soyadı	Mahallesi	İmzası
Veli ASLAN	Dikilitaş	
İsmet ARSLAN	Cihannuma	
Adalet AYDIN		
Tahsin BAKIRTAŞ		
İpek BALTACI	Mecidiye	
Yüksel BİCİL	Etiler	
Fevzi BOZDOĞAN	Etiler	
Cüneyt DEMİREL	Konaklar	
Turan ENGİN		
Müslim ERİŞ	Arnavutköy	
Feriha KARASU	Dikilitaş	
Erdal KARAYAZGAN	Vişnezade	
Hüseyin KAVUKÇU	Kuruçeşme	
Halil KAYNAR	Türkali	
Erol KÖKTÜRK	Dikilitaş	
Cemal ÖZDEMİR	Levazım	
Yaşar TEZCAN	Akatlar	
Mahmut TATAR	Kuruçeşme	
Bayram YAĞCI	Yıldız	
Sıddık YEL	Ortaköy	
Süleyman YEŞİLTAŞ	Türkali	
Tahir YILMAZ	Ortaköy	
Azimet YÜCETEPE	Türkali	
Osman YENEN	Kuruçeşme	